

Een lobby uit het boekje



HOTEL MET HUMOR

Op een zucht van de Brusselse Grote Markt is een gloednieuw boetiekhôtel geopend. Excentriek, kleurrijk, werelds én grappig.

DOOR DIMITRI BAMBUST.



Na een relaxte treinrit wandelen we het Centraal Station hartje **Brussel** uit richting de Grote Markt. De binnenstad verbaast en charmeert meteen met verwarmde terrasjes, eetkraampjes en volk. Het is het ideale moment voor een apero. **Monk** zit propvol en dus ontdekken we met **KFK Hope** eens een andere Brusselse bar. Het hart van Brussel is supergezellig, zeker rond nieuwjaar. Wij hebben er zin in!

In boetiekhotel **Craves** op de Kiekenmarkt glijdt de schuifdeur met daarop 'Hi, we were expecting you' voor ons open. De glimlach op ons gezicht gaat er niet meer af. Alles in dit mooie, nieuwe boetiekhotel is erop gericht de zintuigen te prikkelen, met zin voor humor en het onverwachte. Uit een schilderij komen linten gegroeid. Aan de balie hangen de kamersleutels met kwastjes netjes klaar, maar we krijgen een moderne, digitale sleutelkaart. "Inte-



rieurdesigner **Saar Zafrir** wil vooral dat mensen zich amuseren", vertelt de receptionist.

De lift (een kleurenexplosie!) brengt ons naar de tweede verdieping, waar in de gang ook alweer een grappe wacht. Een vrijstaand bad gevuld met witte ballen uit een ballenbad nodigt uit om het kind in jezelf los te laten. De gouden bedlampjes op onze kamer hullen het diepblauwe bed en blauw-zwarte muren in een feeëriek gloed. Wat een fijne, eigenzinnige cocon voor de nacht! We schuiven de fluwelen gordijnen met gordijnkoorden alvast dicht.

'Alles in dit boetiekhotel is erop gericht de zintuigen te prikkelen'

Handig is ook dat er een restaurant zit in hetzelfde pand, **Le Conteur**. Altijd leuk om in de open keuken het kookteam bezig te zien tijdens het diner, en ook hier hebben ze zin voor humor. Want op de kraakwitte tegels staat *I'm a Pickle!*, alsof een bezoeker met een alcoholstift kribbelde. Het *sharing dinner* zelf is wel de grootste verrassing. We laten ons door het Midden-Oosterse menu loodsen en kiezen - na een frisse cocktail met arak, limoensap en munt - voor typisch Levantijnse voorgerechten. In een pittig tempo wordt ons tafeltje volgezet met falafel, *challa primitivo* (brood

Marc Sleen 100



TYPISCH BRUSSELS

• Een heleboel locaties in Brussel speelden een belangrijke rol in de *Nero*-strips. In het **Stripmuseum** loopt tot 5 maart een boeiende expo over het bekende stripfiguurtje, n.a.v. de 100ste verjaardag van striptekenaar **Marc Sleen**.

MARC SLEEN 100. NERO 75.
STRIPMUSEUM.BE/NL/HOME

• **Jules Buysens** stond in voor de aanleg van de Heizel voor de Wereldtentoonstelling van 1935. Hij drukte ook zijn stempel op het groen in Brussel met het ontwerp van het Ossegem Park en de restauratie van de tuinen van de Ter Kamerenabdij. De expo over deze markante figuur is een must voor liefhebbers van landschapsarchitectuur.

PICTURESQUE.
CIVA.BRUSSELS/NL/EXPO-EVENTS/
PICTURESQUE

• In het **Europees Parlement** loopt nog tot 8 maart 2023 een boeiende tentoonstelling met kunstwerken vanuit vrouwelijk perspectief.

ART HERSTORY.
ART-COLLECTION.EUROPARL.EUROPA.EU/
NL/EXHIBITIONS/ART-HERSTORY

• **TIP:** dankzij de digitalisering en de 3D-modellering kun je de musea van Brussel ook al thuis ontdekken via je computer of smartphone! Het verrijkt je fysieke bezoek met extra informatie (teksten, foto's of video's).

BRUSSELSMUSEUMS.BE/NL/PROJECTEN/
VIRTUAL-BRUSSELS-MUSEUMS



gevuld met prei), noordzee-tataki en baba ganoush. De muziek gaat intussen up-tempo en up-volume, en een van de obers klimt even op een stoel voor een korte speech. Elke gast heeft intussen een shotje gekregen om mee te toosten: "Het is vrijdag, elk diner is bij ons een feest. Maak nieuwe verhalen met ons. Een toast op een gelukkig leven!" Waar na de vreugde losbarst. Dit is overduidelijk een ideaal adresje om verjaardags- en andere feestjes te vieren met vrienden of familie. Een ware belevenis, bijna even magisch als het hotel zelf... We genieten volop van de uitgelaten sfeer en van onze lekkere hoofdgerechten: zacht gegaarde octopus in een lak van auberginesiroop met geroosterde aubergine, en gegrild vlees van **Dieren-donck** op Perzische wijze. Voor het slapengaan gaan we wat frisse adem happen op de Grote Markt, waar de feestlichtjes twinkelen.

's Ochtends, na een verzorgd ontbijt, kiezen we voor de wandeling *Op de route van de lambiek* uit het *Bierwandelboek België*. Een makkelijk parcours van 6,5 kilometer brengt ons onder meer naar de Marollen, het Justitiepaleis, het Egmontpark, de Kleine Zavel en de Kunstberg, om te eindigen bij **Jeanneke Pis** (jawel, zus van). We sluiten ons weekendje Brussel af met enkele oesters en een glas champagne in bistro **Noordzee** op het Sint-Katelijneplein. Soldenshoppen doen we wel een andere keer!

CRAVES, KIEKENMARKT 32, 1000 BRUSSEL.
KAMER VANAF € 86 VOOR 2 PERSONEN.
MENU VANAF € 33. CRAVES-HOTEL.COM